

RUSTHUISLIED van WZC Sint-Jozef Neerpelt

'Een (t)huis met een ziel'

Het Gangske, De Zandberg, De Nieuwstraat
Alto, 't Rozeke, 't Zand,
't Heike, 't Ven en De Buurt
Je bent in Sint-Jozef beland

En ook 't Klooster, 't Gehucht en De Kolis
De Bemmert, 't Passantje en 't Riet
kunnen we hier niet vergeten
Ze horen dan ook in dit lied



Dit is een (t)huis met een ziel
Je ziet het in ieder gebaar
Je voelt het bij elke ontmoeting
en iedereen zorgt voor elkaar

's Morgens wordt er ontbeten
Het is er gezellig en fijn
met koffie, croissant of een broodje
Wie wilt er daar nu niet bij zijn

Ze werken er allemaal samen
bewoners en het personeel
En schrijven er mooie verhalen
want ze beleven er veel



Dit is een (t)huis met een ziel
Je ziet het in ieder gebaar
Je voelt het bij elke ontmoeting
en iedereen zorgt voor elkaar

Familie is altijd welkom
in dit geweldige huis
De zon schijnt er door alle ramen
iedereen voelt er zich thuis

Hier zijn ze tevreden
de zorgen zijn fenomenaal
Hier willen ze zijn, hier willen ze blijven
dat zeggen ze toch allemaal



Want dit is een (t)huis met een ziel
Je ziet het in ieder gebaar
Je voelt het bij elke ontmoeting
en iedereen zorgt voor elkaar

Ze lachen, ze zingen en dansen
al gaat dat nu niet meer zo snel
Dat is niet erg, dat houdt ze niet tegen
genieten dat zullen ze wel

's Avonds gaan ze dan slapen
de dag vloog weer eens voorbij
Hier zijn ze gelukkig, hier zijn ze content
en dat maakt toch iedereen blij



Dit is een (t)huis met een ziel
je ziet het in ieder gebaar
Je voelt het bij elke ontmoeting
en iedereen zorgt voor elkaar